



מכתב המנהל שבוע חמישה עשר בשנה"ל תשפ"א בצל הקורונה

משפח"ת מקיף ה' היקרה,

השבוע כלל מסגרות המקיף – חטיבת הביניים, התיכון והמכללה חזרו ללמידה היברידית (משולבת – במקיף ומרחוק) ושוב מסדרונות המקיף התמלאו באור גם של התלמידים וגם של הצוות. השבוע גם חגגנו את יום המורה – תלמידים רבים כבדו את מחנכס/תם, את המורים המקצועיים, כתבו מכתבים, הקדשות ואף הסריטו סרטי הודיה קצרים... עברתי על חלק מהברכות והתמלאתי בגאווה רבה, קודם כל כלפי התלמידים שהצלחנו לייצר בהם ולו במעט הכרת תודה, ובוודאי שכלפי המורים שעשו, עושים ויעשו עוד רבות לקידום תלמידינו לילות כימים ובוודאי בתקופה הכל כך מורכבת והמאתגרת הנוכחית בצל הקורונה.

חג החנוכה, חג האורים, אולי יותר מכל החגים מסמן את הפצת האור, הפצת הנס שקרה לעם ישראל. חג האורים גם מאפשר הזדמנות נוספת לכל אחד מאיתנו להביט באור הפנימי שלו - כדברי הרב קוק, לכל אחד מאיתנו יש נר דולק החבוי בתוכו. הנר של כל אחד הוא הפוטנציאל האישי שלו, הכישורים האישיים שלו, הייחודיות האישית שלו. תנו לאורכם הפנימי להאיר את חייכם, אך גם הפיצו אותו ברבים ואפשרו לו לפרוץ החוצה ולהאיר את החברה והסביבה כולה.

גם במהלך ימי החג המקיף ימשיך להיות פתוח, בימים א'-ד', 13-16/12, לטובת תגבורים לקראת הבגרויות הקרובות, כן גם כאן מוכחת, ופעם נוספת, מידת האחרייות והמסירות של צוות ההוראה, כבר אמרנו לילות כימים, אז נוסף - לילות וחגים כימי חול.

מאחר ורב הנסתר על הגלוי, וודאי שבעת הנוכחית קשה לחזות מה יהיו ההנחיות בעוד שבוע ???

סגר לילי/ריסון מהודק/סגר כללי ???

עדיין, ניכר שההבנה כי מערכת החינוך חייבת להיות מוחרגת בכלל המצבים (למעט סגר כללי), חלחלה לכלל מקבלי ההחלטות – ועל כן, אנו צפויים להמשיך במתכונת הנוכחית, בלמידה ההיברידית, עד הירידה המיוחלת בתחלואה שבתקווה תגיע מהר ככל האפשר.

אנא היו בקשר עם מחנך/ת הכיתה לקבלת עדכונים, ככל שיהיו, בסמוך לחזרה מחופשת החנוכה.

תלמידים המעוניינים לשתף או להתייעץ מוזמנים לפנות למחנכ/ת ו/או ליועצת.

אם ילדכם/ילדתכם בבידוד ו/או חלילה זזה/זוהתה כנושא/ת הנגיף – אנא עדכנו את מחנכ/ת הכיתה.

יחד עם הצוות החינוכי אנו נבטיח שגרת למידה ונשמור על ביטחונם הרגשי של ילדינו.

נשמור על עצמינו ואחד על השני...

חג שמח המון בריאות,

שלומי פייער

מנהל המקיף